

Ο χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών, **Πάνου Σκουρλέτη**, στην ημερίδα που διοργάνωσαν το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, με θέμα «Παρουσίαση ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ Βαθμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού»:

«Φίλες και φίλοι

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Κυρίες και Κύριοι

Τα πολλαπλά οφέλη από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο θέμα του οδοφωτισμού, ίσως ξαφνιάσουν κάποιον που δεν ξέρει καλά το θέμα. Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τις ενεργειακές πτυχές του, όταν ήμουν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα, είμαι σε θέση να γνωρίζω τη μεγάλη σημασία του για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την ενθαρρυντική ανταπόκριση των Δήμων που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την πολύτιμη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που -περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια- δεν μας επιτρέπεται να αγνοούμε έννοιες όπως αυτή της εξοικονόμησης. Και μιλώ για κάθε είδους πόρο, που οφείλουμε να προστατέψουμε και να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος όλης της κοινωνίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εξοικονόμηση ενέργειας έχει έναν δεδομένο περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και μια βαθιά οικονομική διάσταση, που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Έτσι, η τεχνική υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προκειμένου οι λαμπτήρες στις κολώνες του οδοφωτισμού των πόλεων να αλλάξουν με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες, πολύ χαμηλής κατανάλωσης και με πολύ ευνοϊκή χρηματοδότηση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τακτοποίησης των οικονομικών τους τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προγράμματα σαν κι αυτό μπορούν να εξασφαλίσουν πολύτιμους πόρους. Πόρους που μπορούν να κατευθυνθούν είτε στις κοινωνικές δράσεις που αναπτύσσουν οι ΟΤΑ, είτε σε έργα περαιτέρω βελτίωσης της ζωής των δημοτών. Κι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι Δήμοι έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τα έσοδά τους αυτά τα δύσκολα χρόνια της λιτότητας και των περιορισμών.

Η αλλαγή που προτείνει το πρόγραμμα για το οποίο θα κουβεντιάσουμε σήμερα, στοχεύει στην εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος για το σύνολο των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού της χώρας. Μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ενεργειακή τους κατανάλωση, καθώς ο οδοφωτισμός καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της. Και μ' αυτό τον τρόπο μπορεί να τους γλυτώσει πολλά χρήματα, ενώ θα έχει ευεργετικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Πρόκειται για μια επιλογή που απαιτεί λίγα και προσφέρει πολλά.

Η ενημέρωση που θα ακολουθήσει θα «φωτίσει» πολλά σημεία του προγράμματος και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη σε όλους. Οι ειδικοί και οι γνώστες μπορούν να αναφερθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια στους αριθμούς αυτής της προσπάθειας, δεν θα τους το στερήσω, παρ' ότι έχω υπόψη μου τα στοιχεία. Αλλά, έχει σημασία να επισημάνουμε ότι αυτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης με χαμηλότοκο δανεισμό γίνεται πράξη με την συμβολή ενός χρηματοπιστωτικού εργαλείου του Δημοσίου, του Ταμείου Παρακαταθηκών, το οποίο συμπράττει με έναν τεχνικό φορέα υψηλών προδιαγραφών, εποπτευόμενου από το Δημόσιο, έχοντας την πολύτιμη συμβολή ενός ευρωπαϊκού Οργανισμού που λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας έργα υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος που έχουν πολλαπλασιαστικό οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

Αν εγκαταλείψουμε τις ιδεοληψίες που κυριάρχησαν για πάρα πολλά χρόνια και εργαστούμε στη βάση μιας εύλογης ισορροπίας ανάμεσα στις Δημόσιες και

Ιδιωτικές δομές, είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος των εργαλείων του Δημοσίου, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα, για τομείς που υπηρετούν πρώτα απ' όλα την κοινωνία και τους θεσμούς της, είναι αναντικατάστατος.

Η παρέμβαση στον οδοφωτισμό είναι, ταυτόχρονα, ένα δείγμα της διαρκούς προσπάθειας της κυβέρνησης υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη κι εκεί που η τακτική χρηματοδότηση δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε εναλλακτικούς, έμμεσους τρόπους πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ΚΑΠΕ έδειξε έναν δρόμο. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με ιδιαίτερη επινοητικότητα απ' όσο γνωρίζω, φρόντισε αυτός ο δρόμος να είναι βατός. Στο χέρι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να τον επιλέξουν.

Σας ευχαριστώ.»